

Η Γέφυρα των Φιλικών

Όρκοι και Μυστικά στη Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα ένα τεχνικό επίτευγμα ενώνει ορατά την Πελοπόννησο και τη Στερεά.
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου εξυπηρετεί το παρόν και προσβλέπει στο μέλλον.

Πάντοτε ωστόσο μία αόρατη γέφυρα, μία πνευματική ζεύξη διακινούσε τα φρονήματα
τρέφοντας τον πόθο για τη λευτεριά:

Στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε ο μεγαλύτερος ένοπλος αγώνας κατά
του Οθωμανικού ζυγού το 1821 και ο μεγαλύτερος ένοπλος αγώνας στην κατεχόμενη
Ευρώπη το 1942.

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί τον τόπο που γέννησε και φιλοξένησε ανθρώπους που
οι πράξεις τους επηρέασαν την ύπαρξη και τη μορφή της Ελλάδας που ξέρουμε σήμερα.

Διαβείτε στα χνάρια των Φιλικών, των Αγωνιστών, των Φιλελλήνων,
των Αντιστασιακών και φτάστε στο σήμερα.

Γνωρίστε τα μυστικά του τοπίου και των γεγονότων.

Ζήστε το χθες, απολαύστε το σήμερα!



Κωνσταντινούπολη 1820

Τη Φιλική Εταιρεία την ιδρύσαμε πριν από έξι χρόνια. Τέσσερις Έλληνες συναντηθήκαμε στην Οδησό. Σα συνωμότες, φτιάξαμε μια μυστική οργάνωση, στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών... Θέλαμε να οργανώσουμε την επανάσταση της πατρίδας μας ενάντια στον οθωμανικό ζυγό.

Στην αρχή, προσεγγίσαμε τους διανοούμενους και τους οικονομικά ανερχόμενους Έλληνες της παροικίας μας, στη Μαύρη Θάλασσα. Μας πήρε πολύ χρόνο μέχρι να βρούμε αρκετά μέλη για να προχωρήσουμε τα σχέδιά μας. Δυο χρόνια πριν ήμασταν μόλις 30 οι Φιλικοί... Τώρα όμως έχουν μνηθεί στην εταιρεία πρόκριτοι της Ελλάδας και αρματολοί του Αλή Πασά!

Σε λίγο καιρό θα στείλουμε τον Παπαφλέσσα στην Πελοπόννησο για να ξεσηκώσει και να οργανώσει τους Μοραΐτες.

Εγώ, ο τέταρτος Πρωτοφιλικός Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ανυπομονώ να δω την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ανδρίτσαινα ελεύθερη...



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Γαστούνη Ηλείας, 1820



Απευθυνθήκαμε για βοήθεια στην Ευρώπη.
Πριν 10 χρόνια εγώ ως πρόκριτος της Γαστούνης,
μαζί με άλλους πρόκριτους της Πελοποννήσου
στείλαμε επιστολή στον Μέγα Ναπολέοντα.
Του ζητήσαμε να μας βοηθήσει να ελευθερώσουμε
την πατρίδα μας. Αλλά εκώφευσε...

Πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
Γι αυτό έγινα μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Βοηθώ όσο μπορώ, αλλά με άκρα μυστικότητα!
Για παράδειγμα, πριν λίγες μέρες γράφτηκα μέλος
στην Επιστημονική Σχολή της Πάτρας.
Και η εγγραφή στοίχισε πολλά γρόσια...
Τις εισφορές τις λαμβάνει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός,
που είναι επίσης Φιλικός. Τα λεφτά που συγκεντρώνονται,
προορίζονται για την οικονομική στήριξη της επανάστασης!

γε ον γιο σισσιωί



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Λόρδος Βύρωνας



Μεσολόγγι, Απρίλιος 1824

Επισκέφτηκα πρώτη φορά την Ελλάδα κατά τις περιπλανήσεις μου στις μεσογειακές χώρες. Όταν ήμουν φοιτητής στο Κέιμπριτζ είχα μελετήσει την κλασική αρχαιότητα. Και είχα εντυπωσιαστεί...

Όμως, έμελλε να εντυπωσιαστώ ακόμη περισσότερο από την σύγχρονή μου Ελλάδα. Σε μια Ευρώπη που λυγούσε κάτω από τα απολυταρχικά καθεστώτα, οι Έλληνες ξεκίνησαν αγώνα για την Ελευθερία...

Πολλοί Ευρωπαίοι πιστέψαμε και στηρίξαμε την προσπάθειά τους. Προσφέραμε χρήματα και όπλα, βοηθήσαμε τη φωνή της Ελλάδος να ακουστεί έξω από τα σύνορά της.

Και τώρα εγώ,
ο Φιλέλληνας Λόρδος,
καίγομαι από τον πυρετό μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)

Πρωτοπαλίκαρα του Μάρκου Μπότσαρη



Μεσολόγγι, Αύγουστος 1823

Είχαμε μάθει ότι οι Τούρκοι θα στρατοπέδευαν στο Κεφαλόβρυσσο. Πήγαμε λίγες μέρες νωρίτερα στο Μικρό Χωριό, για να έχει ο Μπότσαρης χρόνο να δει καλά το μέρος και να σκεφτεί σχέδιο, να αιφνιδιάσουμε τον εχθρό.

Ήρθε η ειδοποίηση πως οι Τούρκοι φτάσανε. Εμείς περιμέναμε ως το βράδυ για να ξεκινήσουμε από το Μικρό Χωριό. Πριν φύγουμε, ο Μπότσαρης πήγε στην εκκλησιά του Σωτήρα να προσκυνήσει.

Μέσα στη νύχτα πλησιάσαμε το εχθρικό στρατόπεδο. Ξεκινήσαμε τον αιφνιδιασμό. Στη μάχη ο Μπότσαρης σκοτώθηκε. Τον βρήκε ένα βόλι στο κεφάλι..

Εμείς, πήραμε το νεκρό του σώμα και ξεκινήσαμε να το φέρουμε εδώ στο Μεσολόγγι.

Τον θάψαμε με όλες τις τιμές που αξίζουν σε τέτοιο μαχητή.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Πλάτανος, Απρίλιος 1826

Λίγες μέρες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, ήμουν ακόμα κατάκοιτος στον Πλάτανο, να ηρεμήσω από τη φυματίωση που με τρώγει.

Έλαβα ειδοποίηση ότι οι εξοδίτες φύγανε από το ελληνικό στρατόπεδο στη Δερβέκιστα, κοντά στο Μεσολόγγι.

Εκεί η τροφή δεν έφτανε ούτε για τους στρατιώτες.

Είπανε θα πάνε στα Σάλωνα, άρα τους περίμενα να περάσουν από τον Πλάτανο. Στο δρόμο τους είναι.

Αγωνιούσα...

Έστειλα δικούς μου στο γεφύρι της Αρτοτίβας να δουν και να μου πουν πόσοι επέζησαν του χαμού.

Διέταξα να σφάξουν ζώα και να ψήσουν ψωμί για τους ταλαιπωρημένους επισκέπτες.

Την άλλη μέρα, με πολύ κόπο σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Κατέβηκα και τί να δω; Να κι ο Μακρής, και ο Τζαβέλας, και ο Νότης ο Μπότσαρης! Η φρουρά του Μεσολογγίου ζει!

Τότε ποιόν εφόνευσαν οι κερατάδες; Με τις γυναίκες πολεμούν;



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Ιούνιος 1827

Όσο εμείς φαγωνόμαστε μεταξύ μας,
για το ποιος θα ορίζει τον αγώνα και την πατρίδα,
ήρθε στην Ελλάδα ο Αιγύπτιος ο Ιμπραήμ.

Από που να βρει αντίσταση;
Λεηλάτησε την Πελοπόννησο, πολιορκήσε το Μεσολόγγι
και ανάγκασε τον κόσμο να κάνει την Έξοδο.

Μετά ξαναγύρισε στην Πελοπόννησο και για άλλη μια φορά
έβαλε στο μάτι το Μέγα Σπήλαιο.
Μέσα εκεί ήταν κρυμμένοι άνθρωποι πολλοί,
φοβισμένοι από τις επιδρομές του στρατηλάτη.

Ο Ιμπραήμ ζήτησε από τους καλόγερους να δηλώσουν υποταγή
στο πρόσωπό του και να παραδώσουν τη Μονή
για να μην τους πειράξει. Εκείνοι αρνήθηκαν.
Ο Ιμπραήμ δεν ήξερε ότι εγώ είχα φροντίσει για τη στρατιωτική
υπεράσπιση της εκκλησιάς.

Ο απεσταλμένος μου ο Πετμεζάς μαζί με τα παλικάρια του
και τους μοναχούς, έδιωξαν μακριά τον Ιμπραήμ.

Έτσι έμεινε στα χέρια μας ο δρόμος που ενώνει τη Βοστίτσα
με τα Καλάβρυτα...

➤ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ➤



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)

Μικρό Χωριό, Ευρυτανίας 1942

Ήταν δύσκολη εκείνη η άνοιξη.
Ένας χρόνος είχε περάσει από τότε
που οι Γερμανοί ύψωσαν την σημαία τους
στην Ακρόπολη.
Οι συνθήκες της κατοχής μας είχαν
εξουθενώσει... Πείνα, φτώχεια και φόβος
του κατακτητή...

Ακούσαμε κι εμείς για εκείνη την ομάδα
που γυρνούσε τα βουνά της Ρούμελης και
ετοιμαζότανε να διώξει τον κατακτητή.
Θυμηθήκαμε τους παπούδες μας,
που πολέμησαν κλέφτες σε τούτα τα βουνά
για την ελευθερία μας.

Απόγεμα ήτανε που γυρίζαμε από το χωράφι,
με τους τρεις μου γιους. Συναντήσαμε στο
δρόμο τους αντάρτες. Το μεγάλο μου παιδί
τους φώναξε *συναγωνιστές*.
Γρήγορα έσκυψε και μας φίλησε...
Του έδωσα την ευχή μου.

Ο γιος μου βγήκε στο βουνό να πολεμήσει
για την πατρίδα.

Θεέ μου, φύλαξέ τον...



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ




Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)

* Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά του κυρίου Κωνσταντίνου Μπαλάφα





Δομνίστα Ευρυτανίας, Ιούνιος 1942

Εκείνο το απόγευμα περνούσα από την πλατεία.
Ξαφνικά άκουσα τραγούδια από μακριά!
Αντρικές φωνές τραγουδούσανε
«Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά»
και πλησιάζανε στην πλατεία.
Κρατούσανε την ελληνική σημαία στα χέρια.

Χτυπήσανε τις καμπάνες για να μαζευτούμε
να μας μιλήσει ο αρχηγός τους.
Μας συστήθηκε ως Ταγματάρχης του Πυροβολικού,
Άρης Βελουχιώτης.
Μας μίλησε για τον αγώνα που έδωσαν το '21
οι πρόγονοί μας σε τούτα τα βουνά ενάντια
στους Οθωμανούς κατακτητές.
Είπε και για τις Μεγάλες Δυνάμεις,
που και βοήθησαν και ταλαιπώρησαν την Ελλάδα
στην απελευθέρωσή της.
Μετά μας κάλεσε να συμμετέχουμε όλοι σε
ένα νέο '21.

*Κήρυξε επανάσταση εναντίον των κατακτητών
και των ντόπιων συνεργατών τους...*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)

* Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά του κυρίου Κωνσταντίνου Μπαλάφα





Κορυσχάδες, Ευρυτανίας Άνοιξη 1944

Ανέβηκα πριν από λίγο καιρό στη Βίνιανη για να καλύψω φωτογραφικά τη συγκρότηση της Κυβέρνησης του Βουνού και την εκλογή του Εθνοσυμβουλίου.

Τελικά έμεινα και για την πρώτη σύνοδο των Εθνοσυμβούλων, που γίνεται στις Κορυσχάδες.

Μα πόσοι Έλληνες είμαστε εδώ; 202 Εθνοσύμβουλοι, δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα και λαός, καταφέραμε να ξεγλιστρήσουμε κάτω από τη μύτη των Γερμανών και να ανεβούμε στην Ευρυτανία.

Το συμβούλιο γίνεται στο σχολείο. Στους τοίχους είναι ζωγραφισμένος ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης και άλλοι ήρωες του προηγούμενου αγώνα της λευτεριάς.

Πριν από λίγο φτάσανε οι επίσημοι. Ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος και τελέστηκε δοξολογία.

Τώρα οι Εθνοσύμβουλοι εισέρχονται στο σχολείο για την έναρξη των εργασιών.

Ελευθερία!



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)





Απίστευτο, κι όμως αληθινό!

Ξέρετε την ιστορία του οπλαρχηγού Δημήτρη Μακρή;

Όταν τον κάλεσε ο Όθωνας να γίνει αυλικός αυτός του μήνυσε:
«Εγώ δεν προσκύνησα Τούρκο, θα προσκυνήσω Βαυαρό;»

Ακούστε όσα διηγείται γι αυτόν η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη!

Ανοίξτε εδώ





Ρόζα Μπότσαρη

Ο Μακρής γεννήθηκε σκλάβος στη Γαβαλού,
αρχαία πόλη των Αιτωλών, μα πέθανε ελεύθερος...

Ένα βόλι δεν τον πείραξε.

Λες κι έπρεπε να ναι αυτόπτης μάρτυρας όλου
του αγώνα της Απελευθέρωσης.

Από Φιλικός, στασώ δεν είχε.

Λευκάδα, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Γαλαξίδι,
όλους τους ξεσήκωνε.

Στην πολιορκία της Ιερής Πόλης έκανε τέσσερα παιδιά.

Στην Έξοδο οι άλλοι λύγισαν,
αυτός οδήγησε τους τελευταίους ζωντανούς
στην ελευθερία.

Μετά πολέμησε στο πλάι του Καραϊσκάκη,
και στη συνέχεια στο στρατό του Καποδίστρια.

Πέθανε ειρηνικά, δουλεύοντας τη γη που λευτέρωσε.

Γεωργός στα γεράματα.

Αυτός, που μόνο όπλο κρατούσε...



Η Ανδρίτσaina Ηλείας είναι
γενέτειρα του Πρωτοφιλικού
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου.



Ο Πύργος Ηλείας φιλοξένησε τον
αρχηγό του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Η νίκη των ελλήνων ενάντια
στους ισχυρούς Τούρκους του
Λάλα Ηλείας, άνοιξε το δρόμο
για την άλωση της Τρίπολης.*



*Η γη της Γαστούνης Ηλείας
διοικούνταν για χρόνια από
την οικογένεια του πρόκριτου,
και Φιλικού, Σισίνη.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Η Μονή της Ευαγγελίστριας
στη Δάφνη Αχαΐας, τροφοδότησε
τους αγωνιστές του '21.*



*Οι Κάτω Λουσοί Αχαΐας είναι
η γενέτειρα της οικογένειας
των οπλαρχηγών Πετμεζέων.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Από το Κροκύλειο Φωκίδας κατάγεται
ο Φιλικός Στρατηγός Μακρυγιάννης.*



*Στην Παραλία της Σεργούλας
Φωκίδας έγινε η μεγαλύτερη
αποβατική επιχείρηση του '21,
από τον Κίτσο Τζαβέλα.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Σε μάχη στο Κεφαλόβρυσο
Ευρυτανίας σκοτώθηκε
ο Μάρκος Μπότσαρης.*



*Το 1942 στο Μικρό Χωριό
Ευρυτανίας δόθηκε μια νικηφόρα
για την ελληνική πλευρά μάχη,
που έμεινε στην ιστορία του
ελληνικού αντάρτικου,
ως μεγάλη επιτυχία.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Στο σπίτι αυτό, στον Πλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, υποδέχθηκε ο Καραϊσκάκης όσους ζήσανε από την Έξοδο του Μεσολογγίου.



Η Σίμου Αιτωλοακαρνανίας είναι η γενέτειρα της οικογένειας οπλαρχηγών Εύδη.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



Στην Αγία Λαύρα Αχαΐας,
λέγεται πως έγινε η κήρυξη
της Επανάστασης το 1821.



Τα Καλάβρυτα Αχαΐας κήηκαν
ολοσχερώς και ο άρρενας
πληθυσμός εκτελέσθηκε από
τους Ναζί. Τα γυναικόπαιδα
κατάφεραν να γλιτώσουν από
το φλεγόμενο σχολείο,
όπου τα είχαν κλειδώσει.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Στη Βίνιανη Ευρυτανίας
συγκροτήθηκε το 1944
η Κυβέρνηση του Βουνού.*



*Στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας
έγινε η σύνοδος των
Εθνοσυμβούλων, που ανέδειξαν
οι εκλογές που προκήρυξε
η Κυβέρνηση του Βουνού.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Στο Μοναστήρι του Προδρόμου,
στην Αρτοτίνα Φωκίδας,
μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος.*



*Στα δέντρα του δάσους Οξυάς,
κοντά στη Γραμμένη Οξυά Φωκίδας,
χάραξαν οι αγωνιστές σημάδια
για να δείξουν στους δικούς
τους ότι ζουν.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)



*Στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας
δικάστηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.*



*Στον Προυσσό Ευρυτανίας
ανάρρωσε για καιρό από την
φυματίωση ο Καραϊσκάκης.*



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Ε.Π. Κ.Π. Leader+

Το παρόν έντυπο χρηματοδοτήθηκε από την Κ.Π. Leader+ (ΕΓΤΠΕ-Π 60%, Εθνική Συμμετοχή 20%)